

Jag är mycket glad att vi har möts för att tillsammans få hälsa våren välkommen.

Innan jag säger några ord om våren och Ställdalen tycker jag att vi med en varm applåd tackar Braskommitten, Bengan och Kjell, som tillsammans med andra goda krafter arbetat för att vi ikväll kan njuta av den värmande brasan och den goda gemenskapen.

Trots att kung Bore gjort tappra ansträngningar att få stanna kvar har han nu insett att det är dags att dra sig tillbaka och lämna plats för våren. Det finns en bild i mitt minne från barndomen där Fröken Vår, med blomsterkrans i håret, vinkar farväl till Kung Bore. Vi får hoppas att hon klarat av det för i år.

I trädgårdarna blommar snödroppar och krokus. Petar man lite försiktigt i det bruna gräset från i fjol finns där gröna små skott som förebådar sommaren. I dikeskanternas gråa grus och bruna förne lyser tussilagon som små gula solar. Vi Ställdalingar har också förmånen att bo nära naturen. Det är bara att sätta på sig stövlarna och gå ut. Tyvärr har vi inte så mycket skog kvar nära inpå tätbebyggelsen men det finns lite. Där blommar just nu blåsipporna. Har hitta dem på fyra av fem växtplatser som jag känner till.

I torsdags såg jag de första 12 vitsipporna på tomten och det vita överdådet växer dag för dag.

Vill du uppleva vildmark gör du det med en halvtimmes bilresa. 12 naturvårdsområden har vi i vår kommun. Allt från Djupdalshöjdens gamla skogar och stora myrar till Nittälvens vilda framfart vid Brattforsen. Dansarbackens slåtteryta är en utmärkt plats att åka på utflykt till för att fika och grilla. I närheten av Dansarbacken finns Eskils koja. Där går det att övernatta. Till dessa platser tar man sig lätt även om man är något rörelsehindrad.

Det är en stor förmån att få bo i en by som Ställdalen. Det sociala skyddsnetet är tryggt. Vi hjälper varandra så gott vi kan.

Känner man lust att umgås och förkovra sig är det bara att gå med i någon av föreningarna som finns här i byn. Vi har Naturstudieklubben för dem som vill lära sig mer om flora och fauna eller kanske upptäcka nya miljöer. Fotoklubben ger information och fortbildar i hur man uttrycker sig både dokumentärt och konstnärligt med hjälp av kameran. SAIK är till för dem som vill använda kroppen på ett lite mer robust sätt. PRO vänder sig till oss som uppnått mogen ålder.

Så har vi Byalaget som alla borde vara med och stödja. De jobbar för att föra byn framåt och är öppna för nya ideer. Även om man inte har tid och möjlighet att aktivt delta så kan man betala medlemsavgiften. Den gör att de som lägger ner ett stort ideellt arbete får större svängrum.

Det finns också en utvecklingsgrupp som arbetar för att få tillbaka samhällsservice till Ställdalen och som också är öppen för ideer. Tänk efter, kanske är det just du som har ideen inför framtiden. Visst kan vi alla göra en liten insats för att vi skall få bo och leva i denna vackra och lugna miljö.

## Egen dikt

Stiger ur den varma bilen.  
Innesluts av morgondimman som väter ansiktet.  
Vi talar dämpat. Känns som man stör tystnaden.  
Hunden nosar ivrigt och revirmarkerar flitigt.  
Ryggsäckarna på och dagens vandring börja.  
Hunden kopplas.  
Myrens spänger lyser nästan vita.  
De vattenfyllda mossornas färger skiftar från ljust grått till mörkaste grönt.  
Inne i den gamla skogen känner man sig tryggt omsluten av lavklädda grenar.  
En tjäder lyfter högljutt och rädsla tar ett snabbt grepp om hjärtat.  
Vi vandrar i tystnad.  
Våra sinnen är vidöppna för olika intryck.  
Så ser vi dagens första mål.  
En grå liten stuga högst upp på Djupdalshöjden.  
Stiger in och möts av den råa fukt som finns i oeldat hus.  
Vi tänder upp en eld i den lilla kaminen.  
Ljus tänds på bordet.  
Sittunderlag på bänkarna och kaffetermosen fram.  
Värmer händer runt varma kaffemuggar.  
Sitter och tittar ut över en stor myr som är helt gråbrun med små öar av träd.  
Våra händer möts över bordet och vi planerar dagens vandring.  
Innan vi hinner dricka vårt kaffe färdigt börjar solen komma igenom molnen.  
Sakta färgas myren i grönt och silver.  
Horisonten framträder med gamla knotiga träd.  
Vår dag i naturreservatet har börjat .